



Covid-19: Ένα χρόνο μετά ...

Εισαγωγή: Μερόπη Τσιμίλλη

Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο πρώτο διαδικτυακό Καφενείο της Πέμπτης του 2021 και εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Το Καφενείο της Πέμπτης έγινε πραγματικά μέρος της ζωής όλων μας, όπως και εσείς το έχετε πει επανειλημμένα, και, μετά από δύο Πέμπτες που το στερηθήκαμε, το να βρισκόμαστε και πάλι μαζί σήμερα, έστω και όχι δια ζώσης, είναι γιορτή. Σε αυτή την, τουλάχιστον περίεργη χρονιά, το Καφενείο ασχολήθηκε με σειρά σημαντικών ζητημάτων προσπαθώντας να αποδομήσει μύθους και να θέσει πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω πως, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση για τον Τζούλιαν Ασάνζ που παρακολούθησα χθες, ένας εκ των συζητητών, ο Μπράιαν Ένο, είπε πως οι επιθέσεις ενάντια στον Ασάνζ οφείλονται στο ότι προσπαθούσε με τις πράξεις του να **"καταρρίψει τη ψευδαίσθηση ότι ζούμε σε δημοκρατία"**. Είναι πεποίθησή μου, ότι κάθε προσπάθεια, όσο μικρή ή και πολύ μικρή και αν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, είναι μια επαναστατική πράξη. Εκτιμώ ότι δικαιούμαστε να πούμε πως το Καφενείο της Πέμπτης συμμετέχει με όσες δυνάμεις και αν έχει σε μια τέτοια προσπάθεια, την οποία και θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι, με δεδομένη την αφοσίωση όλων μας.

Θα πω ξανά τη συνήθη κατακλείδα σε αυτή την εισαγωγή της εισαγωγής, πως χρειαζόμαστε και την οικονομική σας βοήθεια, με εισφορές - αν θέλετε και με όσα θέλετε - μέσω της ιστοσελίδας της Σοσιαλιστικής Έκφρασης αν έχετε PayPal, ή στο λογαριασμό που αναγράφεται στο τέλος της πρόσκλησης για το Καφενείο που παίρνετε. Την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε στο Καφενείο ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον θέμα, "Πανδημία, Πολιτισμός και Πολιτεία", για το οποίο θα μας μιλήσουν οι ηθοποιοί Προκόπης Αγαθοκλέους και Χριστίνα Κωνσταντίνου, και αναμένουμε ότι θα προκαλέσει και εκείνο το θέμα μια ουσιαστική και ζωντανή συζήτηση.

Στο σημερινό μας θέμα τώρα.

Πριν ένα χρόνο άρχιζε η μεγάλη διασπορά του SARS-COV-2 και η πανδημία Covid-19, αρχίζοντας ως μεμονωμένη επιδημία σε μια επαρχία της Κίνας για να απλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συνθήκες πρωτόγνωρες για την ανθρωπότητα του σήμερα, με καταστροφικές

συνέπειες, για τις οποίες η ανεπάρκεια των κυβερνώντων και, κυρίως, το επικρατούν οικονομικοκοινωνικό σύστημα αποτελεί σημαντική συνιστώσα. Χωρίς με κανένα τρόπο να υποβαθμίζεται η επιδημιολογική συνιστώσα, διαπιστώνεται καθημερινά μια ανατριχιαστική χειραγώγηση των κοινωνιών και μια ασυγχώρητη μετάθεση της ευθύνης στους πολίτες και κατατρομοκράτησή τους με στόχους σκοτεινούς, όπως εκείνους που αναλύει η Ναόμι Κλάιν στο "Δόγμα του Σοκ".

Ο λόγος στο Θέμο Δημητρίου, ο οποίος θα κάνει μια ανασκόπηση του χρόνου που πέρασε, ενός κομβικού χρόνου - όπως ο ίδιος τον χαρακτήρισε - για τις κυπριακές αλλά και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Θέμος Δημητρίου

Γεια σας και από μένα. Πρέπει να πω ότι το θέμα του Covid με απασχόλησε πολύ έντονα και με ενόχλησε πολύ έντονα, και με έφερε σε σύγκρουση με πάρα-πάρα πολλούς, γιατί σε πολλά σημεία φαινόταν να έχω κάπως αιρετικές απόψεις. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα σε αυτό το κυκεώνα της πανδημίας η συζήτηση γίνεται αδύνατη, ο φόβος που επικρατεί είναι σε τέτοιο μέγεθος, που το να εκφράσεις διαφορετική από την κυρίαρχη άποψη στην κοινωνία, είναι τουλάχιστον δύσκολο αν όχι αδύνατο και θεωρώ ότι το Καφενείο προσπάθησε πολύ να κρατήσει αυτή τη συζήτηση σε ένα επίπεδο με πάρα πολλούς παρουσιαστές και πάρα πολλά θέματα. Η συζήτηση άρχισε πάλι με μια δική μου παρουσίαση για το Covid.



Η παρουσίαση έγινε στις 2 του Απρίλη, του 2020 και ήταν η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του Καφενείου της Πέμπτης. Βάλαμε τις βάσεις ουσιαστικά, από τεχνικής πλευράς, για να έχουμε μια πολύ πετυχημένη σειρά παρουσιάσεων από το διαδίκτυο με πάρα πολλά θέματα, και για τον ίδιο τον κορωνοϊό.



Το θέμα του κορωνοϊού άρχισε στην Κύπρο πριν να υπάρξει ούτε ένα κρούσμα. Στις 29 του Φλεβάρη έκλεισαν τα οδοφράγματα δήθεν για να σταματήσουν το κορωνοϊό. Ήταν φυσικά ευρέως γνωστό ότι η λογική τους ήταν διαφορετική, ορισμένοι μάλιστα, όπως ο Κρις Τριανταφυλλίδης για παράδειγμα, είχαν πει καθαρά, «τι καλύτερη ευκαιρία μπορούμε να βρούμε από τον κορωνοϊό για να κλείσουμε τα οδοφράγματα;» Ήταν η πρώτη φορά στις 29 Φεβρουαρίου μετά την περίοδο της δεκαετίας του 70 που Ε/Κύπριοι έσπαζαν ένα κλοιό αστυνομικών και μπήκαν στη νεκρή ζώνη όπου ενώθηκαν με Τ/Κύπριους οι οποίοι περίμεναν από την άλλη πλευρά.



Μια εβδομάδα μετά έγινε ξανά διαδήλωση αλλά αυτή τη φορά η αστυνομία ήταν πολύ πιο προετοιμασμένη και οι Τ/Κύπριοι βλέποντας τους Ε/Κύπριους να κάνουν αυτή τη κίνηση την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν μαζικά και δέχτηκαν την επίθεση των αστυνομικών με σπρέι πιπεριού στην οποία ο Ακιντζί αντέδρασε με μια από τις καλύτερες του δηλώσεις «οι αστυνομικοί έπρεπε να δώσουν κλάδο ελαίας και λουλούδια στους διαδηλωτές και όχι να τους ρίξουν σπρέι πιπεριού». Ακόμα δεν είχαμε κρούσματα.



Τα πρώτα κρούσματα ήρθαν στις 9 Μαρτίου και ήρθαν πολύ επίσημα μέσα από τα αεροδρόμια τόσο στο Βορρά όσο και στον Νότο, και μάλιστα στο ίδιο το νοσοκομείο Λευκωσίας είχαμε το πρώτο κρούσμα.

Συνεδρία Υπουργικού 10.03.2020

- Παράταση κλεισίματος των οδοφραγμάτων
- Αναστολή λειτουργίας των σχολείων της Λευκωσίας
- Απαγόρευση συγκεντρώσεων >75 σε κλειστό χώρο
- Ακύρωση μαζικών εκδηλώσεων μέχρι την 31 Μαρτίου
- Ποδοσφαιρικοί αγώνες χωρίς θεατές



Το πρώτο κρούσμα έριξε την κυβέρνηση σε πανικό γιατί δεν περίμενε ότι θα είχε να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό και άρχισαν να παίρνουν περίεργα και ασυντόνιστα μέτρα.



Στις 12 Μαρτίου έγινε η τελευταία συνάντηση στο Καφενείο, τότε επιτρέπονταν οι συγκεντρώσεις μέχρι 75 άτομα και επειδή εμείς δεν περιμέναμε εκείνο το αριθμό ασφαλώς, την κάναμε. Είναι η πρώτη φορά που ένιωσα τόση τεράστια πίεση από την κοινωνία και από δικούς μας ανθρώπους να αναβάλουμε το Καφενείο. Επιμέναμε γιατί πιστεύαμε ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, για τα οποία η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση, έστω και αν τα θεωρούσαμε εν πολλοίς παράλογα αλλά δεν θέλαμε να πάμε παρακάτω. Κρατήσαμε το Καφενείο, ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση. Στη επόμενη συνάντηση που θα είχαμε τον Μεχμέτ Μπιριντζί για να μας μιλήσει για την δουλειά της αριστεράς και του κόμματός του αναγκαστήκαμε να την ακυρώσουμε λόγω αυξημένων μέτρων.



Η τελευταία δικοινοτική εκδήλωση έγινε στις 13 Μαρτίου 2020 με συμβολικές παρουσίες εκπροσώπων της πλατφόρμας Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης –Ενωμένη Κύπρος.

13 Μαρτίου 2020 Διάγγελμα Αναστασιάδη

Απαγόρευση εισόδου σε
μη-Κύπριους

Απαγόρευση διέλευσης
απο τα οδοφράγματα
εκτος απο

- Κύπριους πολίτες
- Νόμιμους κατοίκους
ελευθερων περιοχων
- Διπλωματες

Αναστολη φοιτησης
μέχρι τις 10 Απριλίου



Στις 13 Μαρτίου 2020 μια νέα δόση μέτρων που εξακολουθούν να είναι περίεργα και χωρίς ειρμό.

17 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση μέτρων



- Είσοδος Κυπρίων μόνο με πιστοποιητικά και καραντίνα
- Αναστολη εργασιων του ιδιωτικου τομέα
- Ενημέρωση Αρχιεπισκόπου που θα προβει σε ανακοινώσεις
- 100εκ. στην υγεία
- 700εκ. στην οικονομία

17 Μαρτίου 2020 αρχίζει πλέον να αισθάνεται η κυβέρνηση πως πρέπει να πάρει πιο σοβαρά μέτρα. Παίρνονται κάποια μέτρα τα οποία αρχίζουν να κάνουν νόημα, δεν σημαίνει ότι ήταν εκείνο το οποίο ανταποκρινόταν στην κατάσταση, αλλά είχαν μια συγκροτημένη δομή.

30 Μαρτίου 2020: Αυστηρότερα μέτρα

Απαγορεύεται:

- Η σύναξη προσώπων σε σπίτι πέραν των διαμενόντων σ' αυτό
 - **Έλεγχος από αστυνομία, συμβολή Παρατηρητών της Γειτονίας**
- Η μετακίνηση προσώπων από τις 9:00μμ μέχρι τις 6:00πμ
 - **Σύλληψη ανηλίκων και πρόστιμα για τους γονείς-τους**
- Περιορισμός της μετακίνησης με Εντυπο Β ή SMS σε ένα την ημέρα

Απαγόρευση λειτουργίας τις Κυριακές για:

- Υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία
- Αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταρίες, κάβες

Αναστολη λειτουργίας:

- Τουριστικών/ταξιδιωτικών γραφείων
- Υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών

Μόνο μέχρι 3 άτομα σε ιδιωτικά ή άλλα οχήματα

30 Μαρτίου βάζουν αυστηρότερα μέτρα και μάλιστα πλέον αρχίζουν να ξεφεύγουν από την κατάσταση πανικού που βρίσκονταν, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ο κορωνοϊός έχει και τα καλά του. Με το φόβο ο οποίος διασπάρθηκε και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος δέχτηκε τα μέτρα τους και τους περιορισμούς που επέβαλαν και το ότι μιλούσαν όλοι για τη πανδημία, αφαίρεσε την πίεση από την Κυβέρνηση, που την προηγούμενη περίοδο δεχόταν πλήγματα το ένα μετά το άλλο τόσο στο κυπριακό όσο και από πλευράς σκανδάλων και από **κυβέρνηση υπό κατάρρευση** μετατράπηκε σε **κυβέρνηση διαχείρισης της κρίσης**.

Θέλω να τονίσω μερικά από αυτά τα μέτρα που έδειχναν που το πάει η κυβέρνηση. Άρχισαν οι έλεγχοι από την αστυνομία με πολύ ευρείες δυνατότητες και προσπάθησαν να εντάξουν και τους παρατηρητές της γειτονιάς σε αυτή τη λειτουργία και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παρατηρητές της γειτονιάς τους οποίους καλούσαν ουσιαστικά να καταγγέλλουν τους γείτονες τους αν έκαναν κάτι που υπερέβαινε τα μέτρα που προκηρύσσονταν. Αυτό γινόταν και εξακολουθεί να είναι μια από τις βασικές μεθοδολογίες. Μετατρέπουν ουσιαστικά τον κάθε ένα από μας σε καταδότη των γειτόνων μας και των συγγενών μας και μάλιστα το ακούμε και μας φαίνεται ότι είναι και καλό. Αλλάζουν πράγματα που μέχρι χθες τα ονομάζαμε «ρουφιανιά» σήμερα θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε. Αυτού του είδους οι αλλαγές είναι προβληματικές. Ακόμα μιλούσαν για σύλληψη ανηλίκων και τα πρόστιμα να τα πληρώνουν οι γονείς τους. Πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα στην προηγούμενη περίοδο, σήμερα αρχίζουν ξαφνικά να θεωρούνται λογικά.



Δρ. Λεόντιος Κωστρίκης
Πανεπιστημιακός
Επιστημονική Επιτροπή



Πέτρος Καραγιάννης
Πανεπιστημιακός
Επιστημονική Επιτροπή

Είχαμε επίσης μια παρουσία επιστημόνων, επιδημιολόγων, γιατρών κλπ. οι οποίοι άρχισαν να γίνονται μέρος της καθημερινής μας ζωής. Εδώ έχουμε δυο ανθρώπους οι οποίοι βασικά φαίνονται καλοί επιστήμονες.

Ο μεν Κωστρίκης άρχισε να φεύγει από το επίκεντρο της δημοσιότητας, οι δηλώσεις του αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο προσεκτικές, λέει ότι «τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτεία σε πολιτικό επίπεδο εμείς κάνουμε προτάσεις» κάτι το οποίο δείχνει άρχισε να καταλαβαίνει πως η Κυβέρνηση άρχισε να τους χρησιμοποιεί σαν κάλυψη για το τι κάνει, παρά σαν πραγματικούς καθοριστικούς παράγοντες για τα μέτρα που τα οποία παίρνονται.

Ο δε Πέτρος Καραγιάννης, έχει παρουσιαστεί τόσες πολλές φορές και παρουσιάζεται τόσο συχνά στην τηλεόραση που όποτε τον ακούσει κάποιος, δεν καταλαβαίνει τι είναι το νέο το οποίο φέρνει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουν ειπωθεί ουσιαστικά όλα και εκείνο το οποίο γίνεται είναι μια πλύση εγκεφάλου, από όλους όχι μόνο από τον Καραγιάννη. Όποιο κανάλι και να ανοίξουμε θα δούμε ότι η πανδημία είναι το αποκλειστικό περιεχόμενο των ειδήσεων. Μέτρησα αρκετές φορές στις ειδήσεις του ΡΙΚ πόση ώρα αναλώνεται για τον κορωνοϊό και πόση για τα υπόλοιπα και ήταν περίπου 45' για τον κορωνοϊό και 15' για τα όλα υπόλοιπα θέματα.

SARS-CoV-2 και Covid-19

- **Severe Acute Respiratory Syndrome – CoronaVirus-2**

(Σοβαρο Οξυ Αναπνευστικό Σύνδρομο-Κορωνοϊός-2)

- **CoronaVirusDisease-2019**

(Κορωνοϊκή Ασθένεια-2019)



Ήδη ξέρουμε πλέον τι είναι ο ιός και μας έχουν δείξει τόσες πολλές φορές αυτές τις εικόνες που πλέον τις εμπεδώσαμε.



Έχουμε γίνει όλοι μισοί βιολόγοι και νομίζουμε τα ξέρουμε όλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει ο καθένας και το περίεργο είναι ότι όσο παραπάνω μας μιλούν για αυτά τα πράγματα τόσο παραπάνω αυταπάτες δημιουργούμε.



Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι κορωνοϊός δεν είναι μόνο αυτός που έχουμε σήμερα. Υπήρχαν μια σειρά κορωνοϊών στο παρελθόν, οι οποίοι προκάλεσαν τις δικές τους επιδημίες ή πανδημίες.

Οι κορωνοϊοί ως επί το πλείστον, είναι ιοί οι οποίοι ξεκινούν από κάποιο ζώο και μεταφέρονται μέσω κάποιας αλυσίδας μεταφοράς και μεταλλάξεων στους ανθρώπους.

COVID-19 looks a lot closer to the season flu than to previous coronavirus outbreaks

■ Fatal cases ■ Non-fatal cases



COVID-19, SARS, and MERS data are global and total to date. Seasonal flu data are U.S., for the 2018-2019 season.
Chart: Elijah Wolfson for TIME • Source: CDC and WHO • Created with Datawrapper

Στη πρώτη μου παρουσίαση είχα δώσει τούτο το σχήμα που δείχνει την θνησιμότητα αυτής της αρρώστιας, και βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρότερη από το SARS ή το MERS που είχαμε προηγουμένως αλλά αρκετά μεγαλύτερη από την συνηθισμένη γρίπη. Φυσικά το 3.4% ακόμα μετριόταν στο επίπεδο του ποιο πέθαναν από τα γνωστά κρούσματα, φυσικά τα

πραγματικά κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μετρούνται με τα τεστ, διότι δεν έγινε τεστ σε όλο το πληθυσμό.



Σήμερα αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται, αυτή είναι η θνησιμότητα όπως εξελίσσεται κατά την διάρκεια της πανδημίας, βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μια συνεχής μείωση. Η συνεχής μείωση είναι γιατί γίνονται παραπάνω τεστ και επομένως πιάνουν πιο ενδεικτικό δείγμα του τι συμβαίνει μέσα στη κοινωνία και το ποσοστό θανάτων είναι μικρότερο.

Η Κύπρος φαίνεται να έχει πολύ μικρή θνησιμότητα αλλά τούτο πρέπει να το δούμε ότι συνδυάζεται με τα τεστ τα οποία γίνονται.



Βλέπουμε εδώ ότι η Κύπρος έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά τεστ ανά 1000 άτομα. Γιατί έχει υψηλά ποσοστά, μπορεί να το συζητήσει κανένας, παρόλο που είναι καλό να έχει πολλά

τεστ, όταν αυτά τα τεστ γίνονται κατά 60% από ένα πολύ συγκεκριμένο εργαστήριο και όταν βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε εφόσον βρέθηκε ένα κρούσμα στο Άλφα Μέγα να κάνουν τεστ όλοι που πήγαν εκείνη την περίοδο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό.



Ένα ερωτηματικό το οποίο επιτείνεται, αν δούμε το πως εξελίσσονταν αυτά τα τεστ. Εδώ δείχνει πόσα τεστ γίνονταν για να βρεθεί ένα κρούσμα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα δεν μπορώ να πω αλλά το γεγονός παραμένει, ότι έχει η Κύπρος και πάλι κατά πολύ περισσότερα τεστ ιδιαίτερα την περίοδο από τον Απρίλη ως το Σεπτέμβρη 2020, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά μπαίνουν ερωτηματικά.

Cumulative tests conducted per confirmed case of COVID-19

The number of tests divided by the number of confirmed cases. Not all countries report testing data on a daily basis.



Source: Official data collated by Our World in Data

CC BY

Αυτά είναι επίσης τα τεστ ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα, δείχνει το ίδιο πράγμα ουσιαστικά.

Η συνηθισμένη πρακτική είναι η ανακοίνωση του συνόλου των κρουσμάτων σε κάθε χώρα.

Αυτο οδηγεί σε παραπλανητικές εικόνες:

Οι μεγάλες χώρες έχουν ασφαλώς μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Cumulative confirmed COVID-19 cases

The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data - Last updated 4 January, 06:06 (London time)

CC BY

Όταν βλέπουμε αυτές τις στατιστικές και αυτές τις γραφικές παραστάσεις πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, η συνηθισμένη πρακτική είναι να μιλούν για τεστ ανά χώρα, και με αυτή την έννοια βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν ένα τεράστιο αριθμό κρουσμάτων, ενώ η Κύπρος η Ελλάδα, η Σουηδία έχουν ελάχιστο αριθμό αυτό οφείλεται γιατί μιλούμε για μεγαλύτερο πληθυσμό.



Ένας πιο καλός δείκτης είναι ο αριθμός των κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, εδώ δίνει λίγο καλύτερα την εικόνα του τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Πρέπει να δούμε ότι εδώ η Κύπρος παρόλο που στην αρχή της επιδημίας τα πήγε καλά, αρχίζει και γίνεται μια από τις πιο προβληματικές καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, αλλά και πάλι πρέπει να το δούμε ότι αυτό το πράγμα έχει σχέση με τον αριθμό των τεστ που γίνονται. Όσο πιο πολλά τεστ γίνονται τόσο παραπάνω κρούσματα βρίσκονται.

Ας θυμηθούμε τη δήλωση του Τραμπ όταν του είπαν έχει πολλά κρούσματα είπε «από τώρα και στο εξής θα κάμνουμε λιγότερα τεστ για να έχουμε λιγότερα κρούσματα». Αν το έλεγε για αστεϊσμό ή ήταν μια κυνική απάντηση την δεδομένη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να ξέρει με το Τραμπ.



Οι θάνατοι από το κορωνοϊό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Οι θάνατοι απο τον κορωνοϊο είναι πιο κοντα στην πραγματικότητα.

Και πάλι, η εικόνα είναι πιο αντιπροσωπευτικη όταν οι αριθμοι δίνονται ανα εκατομμύριο.

Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people

Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.

Our World in Data



Πιο αντιπροσωπευτικη εικόνα είναι όταν οι αριθμοί δίνονται ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εδώ δείχνει, περίπου τις πραγματικές καταστάσεις που υπάρχουν και πάλι υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσέξει κάποιος, αλλά οι θάνατοι είναι θάνατοι από τον κορωνοϊο στο βαθμό που καταγράφονται σωστά ή με τον ίδιο τρόπο από τις διάφορες χώρες. Βλέπουμε εδώ, παίρνοντας τις χώρες που επέλεξα, εκτός από την Βραζιλία και τις ΗΠΑ που έχουν μια συνεχή αύξηση όλο το καλοκαίρι, οι άλλες χώρες λίγο-πολύ έλεγξαν την κατάσταση, αλλά όλες ανεξαιρέτα έχασαν το παιχνίδι όταν μπήκε ο χειμώνας.

Cumulative confirmed COVID-19 deaths, Jan 5, 2021

Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.

Our World in Data



Σε αυτούς τους χάρτες βλέπουμε τους θανάτους ανά χώρα, δείχνουν όμως λανθασμένες εικόνες λόγω των διαφορετικών μεγεθών.

Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people, Jan 5, 2021

Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data – Last updated 6 January, 06:06 (London time)

CC BY



Αν πάμε στους χάρτες που φαίνονται οι θάνατοι ανά εκατομμύριο τότε έχουμε μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα, η οποία είναι πιο πραγματική. Η Βραζιλία για παράδειγμα φαίνεται να είναι από τις χειρότερες. Ανά εκατομμύριο δεν είναι μόνο η Βραζιλία αλλά και η Χιλή, Αργεντινή, σχεδόν όλη η Νότια Αμερική εκτός από την Βενεζουέλα.

Ανοσία Αγέλης

ή

«Πληθυσμιακή Ανοσοποίηση»

What is herd immunity? how it works



No immunization



With immunization



SOURCE Centers for Disease Control and Prevention

Το άλλο θέμα που είναι καλά να δούμε είναι το πόσο λειοδότησε η έννοια της **Ανοσίας Αγέλης** και δυστυχώς παραπάνω από όλους από την αριστερά. Η λέξη «αγέλη» φάνηκε ότι ήταν υποτιμητική και ότι ήταν έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πληθυσμό.

Η αρχική χρήση της φράσης «Ανοσία Αγέλης» ήταν σε σχέση με τους εμβολιασμούς, αντι τούτου χρησιμοποιήθηκε με την έννοια του ότι, όσοι παραπάνω πάθουν κορωνοϊό, τόσοι παραπάνω θα δημιουργήσουν αντισώματα και θα αποκτήσει η κοινωνία ανοσία αγέλης, το οποίο έχει μια αλήθεια, αλλά δεν ήταν εκείνη η έννοια και είναι αυτό που δημιούργησε και τις μεγάλες τις παρεξηγήσεις.

Σήμερα που έχουμε το εμβόλιο δεν μιλούν πλέον για ανοσία αγέλης, λόγω της φράσης, και μιλούν για **πληθυσμιακή ανοσοποίηση**, που είναι το ίδιο πράγμα. Όταν έχουμε αρκετά άτομα με ανοσία δεν μπορεί να μεταδοθεί ο ιός σαν επιδημία.

‘Flattening the Curve’

- Το «χαμήλωμα της καμπύλης» ήταν η προσπάθεια όλων στην αντιμετώπιση της πανδημίας
- Η εναλλακτική λύση, που λίγες χώρες επιδίωξαν, ήταν φυσικά η ενίσχυση των συστημάτων υγείας



uab.edu/coronavirus

UAB MEDICINE
The University of Alabama at Birmingham

Όλες οι χώρες ανεξάρτητα είχαν σαν στρατηγική, μπορεί να υπάρχει καμιά την οποία δεν ξέρω να μην είμαι απόλυτος, στην μεγάλη τους πλειοψηφία ακολούθησαν την στρατηγική του **χαμηλώματος της καμπύλης**. Αυτό σημαίνει ότι ένα σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει ένα μέγιστο αριθμό αρρώστων είτε στα νοσοκομεία είτε στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Φυσικά αντί να ακολουθήσουν το χαμήλωμα της καμπύλης η άλλη λύση θα ήταν να ενισχύσουν τις δυνατότητες των συστημάτων υγείας και αυτό το πράγμα δεν το έκανε καμιά χώρα, εκτός από την Κίνα ίσως που έκαναν νοσοκομεία στις περιοχές που είχαν το πρόβλημα, αλλά αν σκεφτεί κανένας το πόσα λεφτά χάθηκαν από τους εγκλεισμούς, τα μέτρα, τα πρόστιμα και το τι δημιούργησαν μέσα στο κόσμο, αν μέρος από εκείνα τα λεφτά, χρησιμοποιούνταν για να προσλάβουν παραπάνω γιατρούς, νοσηλευτές να κτίσουν παραπάνω νοσοκομεία, θα είχαμε κάποιο ανάλογο αποτέλεσμα, όμως δεν το έκαναν και υποθέτω στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γιατί αντιλαμβάνονταν ότι αν έκαναν κάτι τέτοιο θα τους έμεναν στο τέλος και θα χρειάζονταν να συντηρούν ένα καλό σύστημα υγείας και μετά την πανδημία.

Υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

Οι περισσότερες χώρες υποβάθμισαν δραματικά τις υπηρεσίες υγείας

Ιδιαίτερα έντονη η υποβάθμιση στις Ευρωπαϊκές χώρες

Hospital beds per 1,000 people, 1960 to 2017

Hospital beds include inpatient beds available in public, private, general, and specialized hospitals and rehabilitation centers. In most cases beds for both acute and chronic care are included.

Our World in Data



Source: OECD; Eurostat; WHO and other sources

CC BY

Ένα σύστημα υγείας το οποίο τα τελευταία χρόνια αν δούμε την εξέλιξη από το 1960 ως το 2017 υπάρχει μια υποβάθμιση των συστημάτων υγείας πολύ έντονη. Η πάνω η γραμμή η καφέ είναι η Σουηδία και βλέπουμε ότι από το 1980 και μετά άρχισε η υποβάθμιση, ουσιαστικά από την δεκαετία του 70 και μετά, δηλαδή από το καιρό που άρχισε να υποχωρεί η οικονομία της μεταπολεμικής περιόδου και, με την είσοδο του νεοφιλελευθερισμού, τα συστήματα υγείας ήταν ένας από τους στόχους: υποβάθμισή τους για να περάσει στον ιδιωτικό τομέα και αυτό το σύστημα. Όλες οι χώρες την ίδια εποχή πηγαίνοντας προς τα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού έχουν υποβαθμίσει τα συστήματα υγείας. Είναι ένας από τους λόγους που ήταν τόσο ανέτοιμες οι διάφορες χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία.

Κυβερνητικά Μέτρα

- Η αυστηρότητα των μέτρων είναι ως επί το πλείστον ασύνδετη με την αποτελεσματικότητά-τους
- Οι διαφορές είναι μόνο προσωρινές
- Αυταρχισμός και επιβολή έναντι υπομονετικής εξήγησης και βοήθειας

COVID-19: Government Response Stringency Index

This is a composite measure based on nine response indicators including school closures, workplace closures, and travel bans, rescaled to a value from 0 to 100 (100 = strictest). If policies vary at the subnational level, the index is shown as the response level of the strictest sub-region.

Our World in Data



Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, and Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker – Last updated 6 January, 07:01 (London time)

Note: This index simply records the number and strictness of government policies, and should not be interpreted as 'scoring' the appropriateness or effectiveness of a country's response.

OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

Επίσης εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι σκληρότητα των μέτρων, **Stringency Index**, όπως το λέει εδώ, πολύ λίγο έχει να κάνει με την εξέλιξη της πανδημίας. Έχω τρεις χώρες εδώ που έχουν το ίδιο μέγεθος, είναι και οι τρεις στην Ευρώπη, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είχαν από τα πιο σκληρά μέτρα, ενώ η Σουηδία ακολούθησε μια διαφορετική πολιτική, χωρίς κατασταλτικά μέτρα, τα μέτρα που πήρε ήταν μέτρα πληροφόρησης, βοήθειας, επεξήγησης, και ήταν από τα λιγότερο αυστηρά.



Τα αποτελέσματα, παρόλο που στο πρώτο κύμα η Σουηδία πήγε πολύ χειρότερα και από την Ελλάδα και από την Πορτογαλία, και υπάρχουν κάποιες ερμηνείες για αυτό το πράγμα, ουσιαστικά στο δεύτερο κύμα, τα πάει πολύ καλύτερα. Ο λόγος είναι απλός, τα μέτρα τα οποία πήρε η Σουηδία μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς χαλάρωση, ενώ τα μέτρα τα οποία πήρε η Πορτογαλία και η Ελλάδα δεν μπορούσαν να συνεχιστούν. Χαλάρωσαν και ξαφνικά ήρθε η έκρηξη του νέου κύματος με τα αποτελέσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.



SPECTATOR.CO.UK

No lockdown, please, we're Swedish | The Spectator

It's a question of liberty, not epidemiology


Το μεγαλύτερο κέρδος προσέγγισης της Σουηδίας, ήταν ότι η κοινωνική λειτουργία, θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ σημαντική, υπήρχαν επιπτώσεις στην οικονομία, οι οποίες δεν ήταν πολύ λιγότερες από εκείνες που υπήρχαν και στις άλλες χώρες, αλλά υπήρχε μια βιωσιμότητα στο τι συνέβαινε στη Σουηδία που δεν υπάρχει στις άλλες χώρες που τρέχουν η μια μετά την άλλη να κάνουν δεύτερα lockdown.



**100 Years Since 1918:
Are We Ready for the Next
Pandemic?**

Daniel B. Jernigan, MD MPH
Director, Influenza Division

Centers for Disease Control and Prevention

Influenza Division 

**Το 2018 το Κέντρο
για τον Έλεγχο και
την Πρόληψη
Ασθενειών (CDC) των
ΗΠΑ σημείωσε την
100η
επέτειο της
πανδημίας του 1918**



Το τμήμα της Γρίππης παγκόσμια

<https://www.cdc.gov/flu/about/disease/2015-16.htm>; <http://www.who.int/immunisation/topics/influenza/en/>; Iuliano et al Lancet 2017

Μπορούσε να προβλεφθεί ο κορωνοϊός; Ναι. Το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDS) των ΗΠΑ σημειώνει την 100η επέτειο της πανδημίας του 1918, της ισπανικής γρίπης ότι υπήρχαν προβλήματα.

All four pandemics in last 100 years have had some genes that originated from avian influenza viruses



(* Glezen WP. Epidemiol Rev. 1996. ** Shrestha SS. Clinical Infectious Diseases 2011.

Οι προηγούμενες πανδημίες γρίπης

Έδωσε και τις διάφορες πανδημίες οι οποίες υπήρχαν συνεχώς, το 1918, 1957, 1968, 2009. Δηλαδή δεν είναι κάτι παράξενο το τι βλέπουμε σήμερα, απλώς μπορεί να είναι σε μεγαλύτερη έκταση και ένταση. Θα μπορούσαν να είχαν παρθεί μέτρα και να είναι έτοιμος ο κόσμος να το αντιμετωπίσει.

Exercise Cygnus



Lincolnshire's Resilience Forum
PREPARING FOR EMERGENCIES
WHAT YOU NEED TO KNOW

Στην Βρετανία διενεργήθηκε απο τις αρχες η «Άσκηση Κύκνος» που στόχο είχε να ελέγξει την επάρκεια των υπηρεσιων υγειας του Ηνωμένου Βασιλείου

τα ευρήματά-της αποσιωπήθηκαν γιατι εντόπιζαν κρίσιμες ανεπάρκειες

Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Βρετανία με την «Άσκηση Κύκνος» που στόχο είχε να ελέγξει την επάρκεια των υπηρεσιών υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, μια άσκηση της οποίας τα ευρήματα αποσιωπήθηκαν γιατί εντόπιζαν κρίσιμες ανεπάρκειες.



Ένα απο τα ευρήματα ήταν ότι το σύστημα υγειας θα υπερφορτιζόταν σε καταστροφικο σημείο

Είχαν προβλέψει ότι κατά πάσα πιθανότητα σε περίπτωση πανδημίας το σύστημα υγείας δεν θα άντεχε και θα υπερφορτιζόταν σε καταστροφικό σημείο, Κάτι το οποίο και έγινε.

Λόκνταουν

- Κλείσιμο σχολείων και νηπιαγωγείων, χώρων διασκέδασης, εστιατορίων, παραλιών, πάρκων
- Αστυνομίας και επιβολή βαριών προστίμων
- Επιτυχίες των κυβερνήτων, αποτυχίες του κόσμου
- Το λόκνταουν σαν μεθοδολογία στήριξης των κυβερνήτων
 - Η Αναστασιάδης απο το χείλος της κατάρρευση στον ηγέτη της κρίσης
 - Η κατάρρευση της Διχοτόμησης και το κλείσιμο των οδοφραγμάτων
 - Η πανδημία απο θανάσιμος εχθρός σε χρήσιμο εργαλείο



Λόκνταουν. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα για την νοοτροπία των κυβερνήτων είναι αυτή η εικόνα της κυπριακής αστυνομίας (η οποία ήταν και αντιγραφή). Από την μια οι γιατροί κλείνουν το κορωνοϊό, προσπαθούν να το κρατήσουν έξω, και από την άλλη η αστυνομία κλείνει το κόσμο για να τον κρατήσει μέσα. Δηλαδή ο κόσμος αντιμετωπίζεται σαν ένα άβουλο και ανεύθυνο πράγμα το οποίο πρέπει να μαντρώσουμε. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πως σκέφτεται η Κυβέρνηση τη λειτουργία της κοινωνίας. Η δουλειά της αστυνομίας είπε κάποιος πολύ πετυχημένα, δεν ήταν να βάλει 300 ευρώ πρόστιμο στο καθένα που δεν φορεί μάσκα, αλλά να δίνει στο καθένα μια μάσκα. Αυτό το είδος της αλλαγής προσέγγισης πρέπει να απαιτήσουμε.

Το Λόκνταουν έγινε μια μεθοδολογία στήριξης των κυβερνήτων, ο Αναστασιάδης από το χείλος της κατάρρευσης έγινε ο ηγέτης της κρίσης. Ενώ έπεφτε η δημοτικότητα του ιδίου και του ΔΗΣΥ πριν το κορωνοϊό, το καλοκαίρι αυξήθηκε ξαφνικά σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τώρα χάνει πάλι.

Όπως είπαμε έκλεισαν τα οδοφράγματα, όχι τυχαία. Η περίοδος πριν την πανδημία χαρακτηριζόταν από ραγδαία αύξηση της διασταύρωσης των οδοφραγμάτων, τόσο από το Νότο στο Βορρά, για να πάνε στη θάλασσα ή να αγοράσουν βενζίνη, φάρμακα ή απλά να πάνε να πιούν καφέ, όσο και από το Βορρά στο Νότο. Ήταν σε τέτοιο βαθμό η αύξηση που αρχίσαμε ήδη να συζητούμε κατά πόσο καταρρέει η έννοια της διχοτόμησης. Έτσι η πανδημία από θανάσιμος εχθρός των κρατούντων άρχισε να γίνεται και χρήσιμο εργαλείο.

Λόκνταιουν

- Η καταστροφή των κοινωνικών θεσμών
- Εκπαίδευση και τηλεεκπαίδευση
- Ο φόβος και η απομόνωση των ανθρώπων
- Η εκκλησία και οι Μητροπολίτες

Φυσικά τα Λόκνταιουν είχαν και το τίμημα τους υπήρχε μια εκτεταμένη καταστροφή των κοινωνικών θεσμών. Θέλω να θυμίσω το πως η εκπαίδευση σχεδόν διαλύθηκε. Μόλις και μπόρεσαν να την κρατήσουν σε κάποια επίπεδα οι εκπαιδευτικοί. Στα πρώτα στάδια μόνο οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών κράτησαν αυτή την κατάσταση.

Θέλω να εντοπίσω ότι ακόμα και θεσμούς όπως την οικογένεια τείνουν να τους διαλύσουν καλώντας το καθένα να θεωρεί τους συγγενείς του σαν φορείς μόλυνσης ή να ζητούν από τα εγγόνια να προσέχουν γιατί μπορεί να γίνουν οι φονιάδες των παππούδων τους αν τους κολλήσουν και δεν σκέφτονται ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι θα πεθάνουν από τον κορωνοϊό. Τι θα σκέφτονται τα μικρά τα πλάσματα, τα οποία κόλλησαν τους παππούδες τους, σε όλη τους τη ζωή;

Θέλω να εντοπίσω το φόβο και τη απομόνωση των ανθρώπων που τους καλούμε να μείνει ο ένας μακριά από τον άλλο και να μην βοηθά ουσιαστικά ο ένας τον άλλο. Πετάμε την αλληλεγγύη και μένουμε μόνο στην εγωιστική αυτοπροστασία και μέσα σε αυτό το κλίμα βρίσκουν ευκαιρία η εκκλησία και ορισμένοι Μητροπολίτες να αγκαλιάσουν το κόσμο και να τους δώσουν κάποια ψήγματα αξιοπρέπειας και δέχονται την επίθεση των πάντων. Όμως αυτό το πράγμα τους δίνει και την ευκαιρία να τους πάρουν σε άλλες κατευθύνσεις που δεν ξέρουμε μέχρι που μπορούν να φτάσουν.



Πρέπει να πούμε ότι η αντίδραση της αριστεράς δεν ήταν ικανοποιητική. Βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την επίθεση και δόθηκε η ευκαιρία στους «ψεκασμένους» να εκφράσουν το θυμό που βγαίνει μέσα από τον κόσμο που θέλει να ξεσπάσει για να μπορέσει να ζήσει μια ζωή όπως την ήξερε, όπου να έχει σύνδεση με τον συνάνθρωπό του δίπλα του.

Αυτές οι εκδηλώσεις και πάλι παίρνουν μορφές και κατευθύνσεις οι οποίες είναι ανησυχητικές. Η εκκλησία είναι διχασμένη ανάμεσα σε εκείνους που συμπλέουν με το πολιτικό κατεστημένο και με εκείνους που συγκρούονται μαζί του.

Να μην έχουμε αυταπάτες ότι είναι θετική αυτή η σύγκρουση, ούτε να νομίζουμε ότι είναι πρόβλημα ενός ή δυο μητροπολιτών. Είναι πρόβλημα όλων των θεσμών της κοινωνίας ανεξαιρέτα και είναι εδώ που χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα, μια θέση και μια ανάλυση για το τι γίνεται, για να μην έχουμε την εκκλησία και τους ψεκασμένους να γίνονται οι αμφισβητείς ενός συστήματος σαθρού το οποίο βάζει όλα τούτα στο τραπέζι.



Ενδιαφέρον είχε η πρωτοχρονιά είδα ξαφνικά να εκτοξεύονται βεγγαλικά από τουλάχιστον 8-10 σημεία όταν άνοιξα την πόρτα μου στο Καιμακλί. Όταν το είδα, λέω «περίεργο πρέπει

η αστυνομία ή η κυβέρνηση να σκέφτηκαν ότι ο κόσμος πρέπει να ξεσπάσει κάπως και βγήκαν να του κάνουν ένα θέαμα αν δεν είναι άλλο μια και του στέρησαν κάθε άλλη εκδήλωση για εκείνη την ημέρα». Όταν επικοινωνήσα με τη Λεμεσό ανακάλυψα ότι εκεί γινόταν ακόμα πιο ευρεία χρήση βεγγαλικών και θεώρησα πως επιβεβαιωνόταν το γεγονός ότι είχε αυτή την ευαισθησία το κράτος. Φυσικά τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε, φαίνεται ότι ήταν είτε μια οργανωμένη αντίσταση, είτε μια αυθόρμητη αντίσταση του κόσμου αλλά δείχνει πως κάτω από την επιφάνεια υπάρχουν ζητήματα. Δεν μπορούν τόσες χιλιάδες βεγγαλικά, κάτι που είναι παράνομο, ξαφνικά να βρίσκονται στα χέρια τόσων πολλών ανθρώπων και να βγαίνουν όλα μαζί την 1η του χρόνου σαν εκδήλωση, να κάνουν κάτι το οποίο τους είχε απαγορευτεί, όταν τους είχαν απαγορευτεί τα πάντα.

**Γιατί οι
κυβερνήσεις
καταστρέφουν
την
καπιταλιστική
οικονομία;**

US economic growth since 2009

GDP, % change on previous quarter



Note: Seasonally adjusted annual rate

Source: U.S. Bureau of Economic Analysis

BBC

Υπάρχει πάντα μια ερώτηση, γιατί οι κυβερνήσεις γιατί οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις καταστρέφουν την καπιταλιστική οικονομία με τα λόκνταουν. Γιατί πρόκειται για μια καταστροφή. Αυτό το γραφικό εδώ είναι η ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος των ΗΠΑ από το 2010 ως το 2020 και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη γύρω στο 5% συνεχώς και στα χρόνια του Ομπάμα και στα χρόνια του Τραμπ. Το 2020 πέφτει ξαφνικά δραματικά κάτω, είναι μια καταστροφή και τα λόκνταουν είναι εκείνα που τη φέρνουν.



Ωστόσο αν δει κανένας τι σημαίνει αυτό το πράγμα θα δει ότι μεγάλες εταιρείες όπως η Volkswagen, η Daimler κτλ. είτε δεν επηρεάστηκαν καθόλου είτε επηρεάστηκαν πολύ λίγο.



Το ίδιο βλέπουμε και για επιχειρήσεις όπως η Walmart, κανένα πρόβλημα στις πωλήσεις της.

Γιατί οι κυβερνήσεις καταστρέφουν την καπιταλιστική οικονομία;

Tech Giants Shrug Off COVID-19 Crisis

Revenue of selected tech companies in the first six months of 2020 vs. 2019



Source: Company filings



statista

Κανένα πρόβλημα και αυξάνουν και τα κέρδη τους μάλιστα οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου Amazon, Apple, Microsoft κλπ. δηλαδή τούτες οι γιγάντιες εταιρείες όχι μόνο δεν χάνουν από την πανδημία αλλά κερδίζουν και αυτό το πράγμα δείχνει ότι περνούμε σε μια αλλαγή δομών η οποία μπορεί να αποδειχτεί πάρα πολύ σημαντική.

Γιατί οι κυβερνήσεις καταστρέφουν την καπιταλιστική οικονομία;

- Μεγάλες εταιρίες
- Η καταστροφή των μικρων επιχειρήσεων
- Αλλαγή του ισοζυγίου δύναμης
- Αλλαγή της καπιταλιστικής κατανομής του πλούτου
- Το νέο ισοζύγιο δεν είναι βιώσιμο – θα επιβάλλεται με ολοένα και πιο αυταρχικά μέτρα
- Ελλειψη απάντησης από την αριστερά
- Ακροδεξιά και νεο-ναζισμός
- «Το παλιό πεθαίνει, το νέο δυσκολεύεται να γεννηθεί. Τώρα είναι η ώρα για τέρατα»

Μιλούμε για μεγάλες εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν τα κέρδη τους απερίσπαστα. Υπάρχει καταστροφή μικρών επιχειρήσεων σε τεράστιους αριθμούς, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια αλλαγή του ισοζυγίου δύναμης. Η καπιταλιστική κατανομή του πλούτου δεν είναι πλέον εκείνη που ήταν. Είναι ένα φαινόμενο που άρχισε από προηγουμένως, αλλά η πανδημία το

επιτείνει ακόμα παραπάνω, και οι ελάχιστες μεγάλες εταιρείες αυξάνουν την επιρροή τους και τη δύναμη τους, ενώ καταστρέφεται η τεράστια πλειοψηφία των μικρότερων εταιρειών.

Φυσικά αυτό το νέο ισοζύγιο δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί τόσο λίγες μονάδες να επιβληθούν χωρίς να έχουν ολόένα και πιο αυταρχικά μέτρα. Είναι αυτό που βλέπουμε να εφαρμόζεται συνεχώς και μετατρέπονται ξαφνικά τα μέτρα του κορωνοϊού σε μια δοκιμή μέσα στη κοινωνία σε ένα κοινωνικό σχεδιασμό χωρίς προηγούμενο στην ιστορία. Δεν υπάρχει εδώ απάντηση από την αριστερά, ούτε υπάρχει ακόμα πολύ πειστική ανάλυση του τι συμβαίνει

Εκείνο όμως που υπάρχει και είναι εκεί και το βλέπουμε είναι η άνοδος της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού. Δεν θα μπορούσε να ταιριάζει καλύτερα το τι είπε ο Γκράμσι «Το παλιό πεθαίνει, το νέο δυσκολεύεται να γεννηθεί. Τώρα είναι η ώρα για τέρατα». Τέρατα βλέπουμε...



Ο Τραμπ με αποκορύφωμα την κατάληψη του Καπιτωλίου που είδαμε χθες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι τόσο για το τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά σαν σύμπτωμα μιας κατάστασης. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Για την ώρα φαίνεται να την έχει σκαπουλάρει η Αμερική και ο κόσμος. Φαίνεται ότι θα γίνει η παράδοση της εξουσίας και η δημοκρατία θα επιβιώσει για ακόμα λίγο στην Αμερική.



Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο κορωνοϊός ίσως να μας έδωσε και κάτι θετικό, την ήττα του Τραμπ. Σε αυτό το γράφημα όλο το καλοκαίρι οι ΗΠΑ είχαν τους πιο πολλούς θανάτους ανά εκατομμύριο, σχεδόν από όλο το κόσμο και αυτό είναι που ουσιαστικά τσάκισε, κατά την δική μου εκτίμηση, την πορεία του Τραμπ για ακόμα μια τετραετία και ίσως με τεράστια πλειοψηφία. Αλλά αυτό το πράγμα επίσης δείχνει πως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συσπειρωθούν γύρω από ένα άνθρωπο όπως το Τραμπ και οι οποίοι μπορούν να δράσουν με ένα τρόπο βίαιο, με ένα τρόπο που θα σημαίνει ουσιαστικά σχεδόν κατάργηση της δημοκρατίας αν όχι και κατάργηση της δημοκρατίας σε κάποιο στάδιο.

Ντόναλντ Τραμπ και η κατάληψη του Καπιτωλίου

- Για την ώρα, η Αμερική φαίνεται να την γλυτώνει
- Επιστροφή στα παλιά;
- Οι πολιτικές που δημιούργησαν τη σημερινή ανισότητα
- Οι πολιτικές που δημιούργησαν την ακροδεξιά
- Η αφαίρεση της εξουσίας των υπερ-πλουσίων, του «1%», και η λειτουργία των Τραπεζών και των μεγάλων εταιριών για το καλό της κοινωνίας
- Η λειτουργία της κοινωνίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, το «99%», θα συνεχίσει χωρίς σημαντικές ανακατατάξεις
- Βαρβαρότητα

Τι σημαίνει αυτό το πράγμα; Μπορούμε να επιστρέψουμε στα παλιά; Μπορεί ο Μπάιντεν ξαφνικά να μας κάνει μια Αμερική η οποία να είναι η καλή, η δημοκρατική Αμερική της προηγούμενης περιόδου που με όσα προβλήματα και αν είχε υπήρχε μια γενική αποδοχή από την κοινωνία; Ουσιαστικά πρόκειται για τις πολιτικές δυνάμεις που δημιούργησαν τα σημερινά επεισόδια, που δημιούργησαν την ακροδεξιά και έχασαν από την ακροδεξιά. Πρέπει να πάμε μπροστά και όχι να πάμε πίσω και το να πάμε μπροστά είναι ακριβώς να αφαιρέσουμε της εξουσίας των υπερ-πλουσίων, του «1%» κατά το λεγόμενο. Αυτό που επιβάλλεται είναι η ανάληψη των Τραπεζών και των μεγάλων εταιριών από την κοινωνία και η λειτουργία τους για το καλό της κοινωνίας αντί για το κέρδος μιας δράκας ανθρώπων.

Σε τέτοια περίπτωση η λειτουργία της κοινωνίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, για το «99%», θα συνεχίσει χωρίς σημαντικές ανακατατάξεις. Εκείνο που έχει σημασία, που έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή, οι τεράστιες εταιρείες οι οποίες λυμαίνονται τον πλούτο των εθνών και ελέγχουν την πολιτική σε όλες τις χώρες, πρέπει να σταματήσουν και είναι εκεί που είναι ο δικός μας αγώνας, διαφορετικά έχουμε μπροστά μας την βαρβαρότητα την οποία είδαμε με το Τραμπ, είδαμε ψες (7 Ιανουαρίου 2021) στο Καπιτώλιο. Σας ευχαριστώ.